

1^{ste} Memorial Gust Wattelé

Antwerpen, 23& 24/06/2012

Surfcasting is in België de status van onbekende, ietwat bizarre sport langzaam ontgroeid. Er zijn nog weinig hengelaars die dit vreemd in de oren klinkt en de sport krijgt stilaan ook meer aandacht van een groter publiek. Het Belgische surfcasting heeft zich ook internationaal op de kaart gezet, met een wereldkampioen en verschillende mooie prestaties op internationale wedstrijden. Wat weinigen echter weten is dat ruim dertig jaar geleden één man een heel bijzondere rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de surfcasting: Gust Wattelé !

Gust startte in 1972 een eigen hengelsportzaak onder de naam “Leeuwlantsport”. Zijn aangeboren ambitie om alles net iets beter te doen dan de rest, maakte van Leeuwlantsport een begrip onder de hengelaars. Zo was hem al snel duidelijk dat een goede werptechniek en verre worpen onmisbaar zijn voor de strandvisser. Gefrustreerd door de beperkingen van het materiaal dat in eigen land te koop was, ging Gust in 1978 in Engeland op zoek naar betere strandhengels. Hij reisde in een mobilhome het eiland rond en kwam zo terecht bij het bedrijf Zziplex. Zijn inzicht als zakenman en hengelaar deden hem niet lang twijfelen om de hengels van dit beloftevolle merk op de Belgische markt te brengen.

Samen met enkele surfcasters van het eerste uur werden de Engelse werptechnieken zoals de pendulum uitgebreid bestudeerd en geoefend. Legendarisch zijn de trips die Gust met zijn “leerlingen” organiseerde naar castingwedstrijden over de plas. Ze begonnen doorgaans op zaterdagavond, na sluiting van de winkel en met Gust als chauffeur van een overvolle auto. Na een slapeloze nacht in de bar van de ferry volgde een stevige rit richting Chelmsford, Hillingdon, Peterborough en andere nog onbekende oorden. Als een echte coach wist hij zijn casters echter keer op keer te motiveren om het op te nemen tegen een horde Engelse topwerpers. Op zondagavond ging het weer richting vasteland, overladen met nieuwe ervaringen en vooral apetrots op de trofee voor “best overseas caster”.



Het duurde echter niet lang of de eerst wedstrijden werden op Belgische bodem georganiseerd onder de naam “Grote Prijs Leeuwlintsport”. Gust haalde er de toenmalige wereldrecordhouder en andere grote namen uit de surfcastingwereld bij. De aankondiging dat zij als demonstratie 200 meter en verder zouden werpen, sloeg in als een bom. Ondanks het vaak barre winterweer lokte de Grote Prijs Leeuwlintsport zes edities lang (1984-1989) een ongezien aantal deelnemers en nog veel meer kijklustigen.



LEEUWLANTSPORT

AANDACHT!!
Houdt 12 februari 1984 vrij i.v.m. grote hengelwedstrijd verwerpen, met Bfr. 50.000/ f 2.750, – aan prijzen. Tevens voorstelling van de nieuwe hengels waarmee de engelse kampioenen een demonstratie gaan geven met werpen van **minimaal 200 meter**.
Inschrijvingen: tot 10 februari 1984. Bij Leeuwlintsport, Deurne.
Telefonisch tot 31 januari 1984.
Het inleggeld bedraagt Bfr. 125/ f 7, –

De zaak met de "betere" service.

Hoek Leeuwlant- en De Neufstraat - 2100 Deurne - Tel. 03 / 324.52.54

Met zijn “Leeuwlintsport castingteam” gaf Gust tussen 1986 en 1988 ook demonstraties in o.a. Calais, Blankenberge, Oostende en Middelburg, wat rond het surfcasten en in bijzonder de Zziplex hengels een echte hype deed ontstaan. Zijn slimste zet was echter de Zziplex Europa serie, een strandhengel exclusief ontworpen voor Leeuwlintsport en geschikt voor de klassieke overhead worp. Gust had toen immers al begrepen dat pendulum in onze contreien vooral het domein van de wedstrijdwerpers zou blijven. De Europa hengelserie kende dan ook een enorm succes.

Gust Wattelé bracht met zijn vindingrijkheid en enthousiasme werpers uit alle windstreken bij elkaar en legde daarmee de basis voor hetgeen vandaag is uitgegroeid tot de Belgische SportsCasting Federatie. We zijn dan ook trots om hem met deze Memorial een blijvende plaats te kunnen geven in de castinggeschiedenis.

